



IJZERWAKE

België - Belgique
P.B.
Antwerpen X
BC 5895

Erkenningsnummer
P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 1 - april - juni 2003 - Afgiftekantoor Antwerpen X

De IJzerwake: NOODKREET DER FRONTERS ALS SIGNAAL NAAR DE TOEKOMST

De vele nationalisten, die tijdens de IJzerbedevaart van 25 augustus 2002, stilzwijgend en vastberaden, door hun nadrukkelijke aanwezigheid op de rechteroever van de IJzer protesteerden tegen de verloedering en de uitholling van de IJzerbedevaart, verwachten een geheel nieuwe, radicale en volksverbonden IJzerbedevaart, die opnieuw aansluit bij de eisen van de Vlaamse frontsoldaten van 1914-'18: *Zelfbestuur – Nooit meer oorlog – Godsvrede*. Dát wil de IJzerwake op zondag 24 augustus zijn.

Gegroeid uit de Werkgroep Radicalisering IJzerbedevaart, wil de organiserende vzw IJzerwake, verleden, heden en toekomst verbinden, in de geest van de dichter Albrecht Rodenbach: *"In 't verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal"* Terwijl Vandenberghe en zijn spitsbroeders die nationalistische en Dietse, dus anti-Belgische geest van de Fronters en de activisten van de Eerste Wereldoorlog van langsom meer hebben ondermijnd, in naam van een doelloos en inhoudsloos 'modernisme' – gemeenzaam 'verlinksing' genoemd –, is een voorname kern van Vlaams-nationalisten, onder meer in de Werkgroep Radicalisering IJzerbedevaart, blijven ijveren voor de trouw aan het IJzertestament. 'Voornaam', niet alleen door hun geest van trouw aan het IJzertestament, maar ook door hun aantal. Terwijl nauwelijks 5.000 volgzaam Vlamingen naar Vandenberghe stonden te luisteren, getuigden enkele duizenden op de rechteroever van hun onwil om nog gedwee mee te marcheren met de schuinsmarcheerders van het comité!

De IJzerwake – het woord is goed gekozen, in de zin van het bewaken van het volkse erfgoed en van het testament der Fronters – moet een herbronning én een nieuw begin worden, gelovend in en de weg banend naar de toekomst van een onafhankelijk, anti-Belgisch en dus weer Nederlands Vlaanderen.

Vandenberghe heeft uiteindelijk zijn masker afgeworpen door zijn keuze voor een 'progressistisch' splinterpartijtje dat zich bovendien nog wanhopig vastklampt aan de rode, Belgische en neo-belgicistische, zuil. Door die keuze voor eigenbelang en partijpolitiek heeft hij zich helemaal buiten spel gezet, al zal hij zijn ondermijningswerk, samen met de oude spitsbroeders, blijven voortzetten in het IJzerbedevaartcomité! Vele nationalist en flaminganten weten dat en zullen hem en zijn medeplichtigen nooit meer volgen. *Zelfbestuur, Nooit meer oorlog, Godsvrede* zijn hun, meer dan ooit, heilig – hoe sacraal en romantisch dat ook klinkt:

- Een onafhankelijk Vlaanderen, op de weg naar het herstel van het Nederlandse volk en van de Nederlandse staat!
- Echte vrede door rechtvaardig zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren.
- Gezamenlijk streven naar Vlaamse onafhankelijkheid, boven de levensbeschouwelijke en partijpolitieke grenzen!

Om de nieuwe IJzerwake – op te bouwen, is het absoluut noodzakelijk dat de nationalist er op 24 augustus massaal aanwezig zijn. Misschien kan het succes daarvan enkele goedmeurende twijfelaars in het comité bewegen tot overleg...

Daarom deze dringende oproep:
Wees op post op 24 augustus.
Waar? Dat wordt later bekendgemaakt.

**Meer info op
www.ijzerwake.org**

**Secretariaat IJzerwake vzw:
Grote Steenweg 426,
2600 Berchem (Antwerpen)
secretariaat@ijzerwake.org
03 238 27 49**

ZELFBESTUUR - NOOIT MEER OORLOG - GODSVREDE

IJZERWAKEMANIFEST

ZELFBESTUUR – NOOIT MEER OORLOG – GODSVREDE

De IJzerbedevaart is niet meer wat ze vroeger was, ze is niet langer een 'hoogmis' voor de bewuste Vlamingen. Ze is niet langer de plaats waar, over filosofische en partijpolitieke grenzen heen, alle Vlamingen zich samen kunnen vinden in de eisen van de Frontbeweging: "Zelfbestuur – Nooit meer oorlog – Godsvrede". Dat bewijst de almaar kleiner wordende groep deelnemers, dat bewijzen de tienduizenden die de laatste twee decennia hebben afgehaakt uit onvrede met de vervlakking die door het huidige comité – wellicht omwille van officiële Belgische en internationale erkenning o.m. als internationaal vredesmuseum en de daarmee gepaard gaande financiering – wordt opgelegd.

De vervlakking en afwijking van de traditionele koers voltrok zich geleidelijk, maar was gestaag. Erger: de ondergang van de IJzerbedevaarten bleek onafwendbaar.

POGINGEN OM HET COMITÉ TOT INKEER TE BRENGEN

Vanaf het moment dat de eerste tekenen van deze negatieve koerswijziging in het midden van de jaren tachtig merkbaar werden, groeide er bij de IJzerbedevaarders ongenoegen over de koerswijziging die het IJzerbedevaartcomité insloeg. Jarenlang werd door diverse personen en groepen getracht het IJzerbedevaartcomité tot een beter inzicht te brengen, zowel op vergaderingen van of met het IJzerbedevaartcomité als met acties op en naast de IJzerbedevaartweide. Denken we maar aan het IJzerbedevaarderscomité, de pogingen van de Groep van Gent in het comité zelf en aan de activiteiten van het IJzerbedevaardersforum en de Werkgroep Radicalisering IJzerbedevaart.

De manifestaties op en naast de IJzerbedevaartweide werden ook door tegenstanders van de huidige koers van het IJzerbedevaartcomité niet altijd met evenveel enthousiasme onthaald. Maar als het overleg met en in het IJzerbedevaartcomité geen beterschap opleverde, konden stille en luidruchtige protestacties op en naast de IJzerbedevaartweide misschien het neergaande tij doen keren?

Op zondag 25 augustus 2002 had de Werkgroep Radicalisering IJzerbedevaart dan ook in het zicht van ons aller IJzertoren (betaald met het bij elkaar gebedelde geld van de bewuste Vlamingen) een manifestatie gepland te Diksmuide, om op een rustige, waardige wijze, voor de laatste maal, te proberen het huidige IJzerbedevaartcomité terug op het rechte spoor te krijgen. Het comité vond het gepast deze manifestatie ter elfder ure, zonder dat er tijdig juridisch tegen kon worden ingegaan, te moeten laten verbieden met inschakeling van uitgerekend het... Belgische gerecht. Hoe laag kan men vallen... of hoe het huidige IJzerbedevaartcomité de maskers heeft laten vallen en zichzelf buiten de echte, de levende, de anti-Belgische Vlaamse Beweging heeft geplaatst.

Diverse personen uit de Werkgroep Radicalisering IJzerbedevaart die jarenlang het protest tegen de nieuwe koers van het IJzerbedevaartcomité mee hebben gedragen, zijn – mede onder druk van een almaar groter deel van de IJzerbedevaarders – daarom tot het besluit gekomen dat met het huidige IJzerbedevaartcomité geen overleg meer mogelijk is. Na al die

jaren van gesprek en protest moet nu iets constructiefs gebeuren, moet er eindelijk opnieuw daadkrachtig én toekomstgericht worden aangeknoopt bij de traditie van de vroegere IJzerbedevaarten. Zelfs al moeten we daarvoor van nul beginnen. Niet voor de eerste keer in de Vlaamse Beweging overigens...

EEN NIEUW BEGIN: TROUW AAN HET IJZERTESTAMENT

De initiatiefnemers hebben daarom besloten de Werkgroep Radicalisering IJzerbedevaart te ontbinden en een nieuw organiserend comité, IJzerwake vzw, op te richten dat op zondag 24 augustus 2003, een week vóór de bedevaart te Diksmuide – om elke mogelijke beschuldiging van conflictzoekij en negativisme te vermijden – een IJzerwake in te richten onder het motto Trouw aan het IJzertestament.

Daar de nieuwe organisatie niet over een eigen stuk grond beschikt, zal de juiste plaats later worden medegedeeld.

De IJzerwake wil opnieuw aanknopen bij de geest van de traditionele IJzerbedevaarten en stelt zich daarom tot doel in de geest van de Frontbeweging het streven naar "zelfbestuur" voor Vlaanderen, "nooit meer oorlog" en "godsvrede" te stimuleren en uit te dragen.

Onder "zelfbestuur" wordt verstaan: het ijveren voor de oprichting van de onafhankelijke staat Vlaanderen. Brussel en de gebieden die na 1830 een Franstalig of een tweetalig statuut kregen behoren onvervreemdbaar tot Vlaanderen.

Onder "nooit meer oorlog" wordt verstaan: het streven naar een vreedzame oplossing voor internationale conflicten gesteund op het recht op zelfbeschikking voor elk volk.

Onder de "godsvrede"-gedachte wordt verstaan: de oproep gericht tot alle Vlamingen om ongeacht hun levensbeschouwelijke of partijpolitieke overtuiging samen te werken voor het realiseren van de onafhankelijke Vlaamse staat.

De IJzerwake is hedendaags én toekomstgericht, en tegelijk Vlaams én radicaal, dit wil zeggen trouw aan de geest van de Frontbeweging, zonder toe te geven op datgene waarop Vlaanderen recht heeft: onafhankelijkheid.

De IJzerwake is een manifestatie waarop alle Vlamingen, ongeacht hun levensbeschouwelijke of partijpolitieke overtuiging, welkom zijn. Op de IJzerwake wordt niemand uitgesloten, maar moeten we juist aaneensluiten omwille van de voor Vlaanderen levensnoodzakelijke eensgezindheid onder de Vlamingen in hun strijd voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen.

De IJzerwake is de manifestatie waar de Vlamingen fier en zelfverzekerd hun geloof in een onafhankelijke Vlaamse staat kunnen beleven en uitdragen. De IJzerwake wordt, naast het Vlaams Nationaal Zangfeest, een van de jaarlijkse hoogtepunten van de Vlaamse Beweging. Op de IJzerwake worden de bakens uitgezet voor de verdere strijd voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen. De initiatiefnemers van de IJzerwake roepen alle bewuste Vlamingen op, ook zij die in stil protest al jaren niet meer naar de IJzerbedevaart gingen, om eensgezind en op een constructieve wijze deel te nemen aan de IJzerwake op zondag 24 augustus 2003.

Vlamingen, gedenk de soldaten van het IJzerfront.
Vlamingen, kom op voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen.
Vlamingen, kom in massa!

Stichtende leden:

Wilfried Aers
Mia Brans-Dujardin
Ledy Broeckx
Michael de Bronett
Gilbert de Corte
Lea de Jonghe-Meurens
Luk Dieudonné

Toon Pauli
Mark van der Borgt
Lieve van Onckelen
Johan Vanslambrouck
Luc Vermeulen
Hans Verreyt
Mr. Herman Wagemans

Voorzitter:

Johan Vanslambrouck

Meer info via:

secretariaat@ijzerwake.org

Maatschappelijke zetel:

Grote Steenweg 426, 2600 Berchem (Antwerpen)

Hier ons bloed, wanneer ons recht?

De noodkreet van de verguisde en als 'kanonnenvlees' door België geslachtofferde Vlaamse frontsoldaten, vond mijn inziens de schoonste dichtelijke gestalte in het onvergetelijke gedicht *Ijzerpsalm* van **Ferdinand Vercnocke** (1906-1993). Het maakt, helemaal anders dan de nieuwlichters-gangmakers van 'multiculturele', dus 'politiek correcte' vertoningen op de bedevaartweide, duidelijk, dat de strijd om ons recht als volk – van Vlaamse onafhankelijkheid naar herstel van de gehele, Dietse Nederlanden – "onvolvochten" was zestig jaar geleden, én nu nog steeds is! (EV)

IJZERPSALM

*'t Vaarwel was kort, zij togen vroom ten strijde,
zij waren jong, manhaftig in 't gevecht;
werd recht beloofd, voor recht zou Vlaanderen strijden:
zij streden trouw en vielen zonder recht.*

*Nu rusten zij in 't eindloos veld begraven,
geliefde jeugd, verloren, ver van huis;
vervolgd, verguisd in hun geschonden graven,
en onder 't puin van hun verbrijzeld kruis.*

*Het volk gedenkt, 't volk heeft een kruis gegeven,
een groots tehuis, een stoute burcht van steen,
waar liefdevol hun namen staan geschreven:
verheerlijkt volk, in broederschap bijeen.*

*Blijf Dietse kruis, voor Dietse volk een bake,
op 't heiligdom door 't bloed des volks gewijd;
gij zijt een schans, de doden staan op wake:
zij strijden voort den onvolvochten strijd.*

Wonderwel van toepassing op de vaandelvluchtige Lionel zijn de verzen van dé Ijzerbedevaartdichter bij uitstek, **Anton van Wilderode** (1918-1998), die door de 'verruimers' en 'duiders' van het comité, zoals verscheidene anderen, terzijde werd geschoven (EV).

*Wij luisteren niet langer naar verleiders
en duisterlingen en bevolen duiders,
maar naar de eigen mensen die bewezen
dat zij de bijval van hun volk verdienen.
Hun leidraad voor vandaag én voor de toekomst
leidt onverkort: welvaart in eigen handen!*

(Uit *Betekenis van de Ijzerbedevaart*, 1982)

VZW IJZERWAKE IS OP ZOEK NAAR:

ONDERTEKENAARS VAN HET IJZERWAKEMANIFEST

U kunt de invulbon (in bijlage) verzenden naar het secretariaat of u kan ook gebruik maken van de digitale invulbon op onze webstek ijzerwake.org.

STEUNENDE LEDEN

U kunt steunend lid worden van de vzw IJzerwake voor het jaar 2003 door de invulbon (in bijlage) in te vullen en te zenden naar het secretariaat en de som van minimum 5 euro over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake.

Het jaarlijks steunend lidmaatschap wordt met een minimum van 5 euro bewust laag gehouden zodat iedereen die onze doelstellingen onderschrijft, lid kan worden. Aarzel evenwel niet om meer te geven.

Het zal meer dan nodig zijn.

MEDEWERKERS

op alle terreinen, zoals:

Plaatselijke aanspreekpunten over heel Vlaanderen die onder meer het busvervoer naar de IJzerwake organiseren.

Technische/logistieke medewerkers voor de voorbereiding van en de ondersteuning op de IJzerwake zelf: timmerlui, schilders, elektriciens, licht- en geluidstechnici, programmaverkopers,...

Muziekgroepen, zangers en koren en andere **artistiek aangelegde medewerkers** (bv. voor het ontwerp en opmaak van sierelementen rond het podium),...

Medewerkers voor de **programmawerkgroep** die het programma van de IJzerwake opstelt.

Medewerkers voor de **verzendingdienst**.

Redactionele medewerkers voor het tijdschrift en de webstek. En vooral **mensen** die het IJzerwakemanifest willen verspreiden, de IJzerwake willen bekendmaken in vriendenkring en die de IJzerwakeaffiche willen uithangen of verspreiden.

PROPAGANDA

Een nieuwe nationale manifestatie kan niet slagen zonder de nodige propaganda.

Help ons het IJzerwakemanifest te verspreiden: exemplaren van het IJzerwakemanifest om te verspreiden in uw kennissenkring of om als bijlage te voegen bij uw tijdschrift, kunnen besteld worden bij het secretariaat.

Kondig de IJzerwake aan in uw tijdschrift of op uw webstek: digitale advertenties (A4, A5 en A6) kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat.

FINANCIËLE MIDDELEN

Een manifestatie als de IJzerwake, zeker als ze voor het eerst wordt georganiseerd, kost handenvol geld. Steunbijdragen, groot én klein, zijn dan ook meer dan welkom op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake.

Verenigingen en firma's die interesse hebben in een betaalde advertentie in het programmaboekje van de IJzerwake kunnen zich nu reeds melden bij het secretariaat. De tarieven zullen in het volgende nummer van dit tijdschrift bekend gemaakt worden.

ADRESSEN

De vzw IJzerwake zoekt adressen van bewuste Vlamingen om hen een proefnummer van dit tijdschrift te bezorgen en hen voor te stellen het IJzerwakemanifest te ondertekenen en lid te worden van de vzw IJzerwake.

TEN OORLOG?

De Amerikaans-Britse strijdkrachten staan op het ogenblik dat we dit schrijven een tachtig kilometer voor de poorten van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Dat er oorlog zou komen in Irak was haast onafwendbaar geworden. Immers, de verklaringen en de militaire voorbereidingen van de Verenigde Staten voorspelden de afgelopen maanden maar weinig goeds. Handelend naar de geest van de Frontbeweging kunnen we niet anders dan deze oorlog krachtig veroordelen.

Het regime in Irak is een gevaar zegt men ons.

Saddam Hoessein heeft zich in het verleden inderdaad gedragen als een gewetenloze imperialistische dictator. Wat hij destijds heeft aangericht onder de Koerden of bij de inval in Koeweit is ook voor ons totaal onaanvaardbaar. Irak zou inderdaad beter bestuurd worden door politici met meer respect voor de fundamentele rechten van mensen en volkeren. Dat is echter geen voldoende verantwoording om een oorlog te beginnen.

Men voert twee argumenten aan om de oorlog tegen Irak te verantwoorden. Ten eerste zou het land niet alle VN-resoluties naleven en ten tweede zou het massavernietigingswapens maken en zo een bedreiging vormen voor de vrede.

Laten we die argumenten van naderbij bekijken. Zowat alle landen ter wereld – en niet het minst Israël, de Amerikaanse beschermeling bij uitstek – hebben in het verleden wel eens VN-resoluties overtreden. Als dat op zich voor de Verenigde Staten een reden is om oorlog te voeren dan moet dat land permanent in oorlog zijn met minstens een half dozijn landen. Bovendien vegen de Amerikanen zelf constant de vloer aan met internationale verdragen. Zo weigeren zij pertinent het Kiotoverdrag (met betrekking tot de opwarming van de aarde) te ratificeren en weigeren zij Amerikaanse militairen te onderwerpen aan de rechtsmacht van het internationaal strafhof. Zij dreigen zelfs onverbloemd met militaire acties (oorlog dus) tegen landen die Amerikaanse militairen voor dat strafhof zouden willen brengen. Wie zelf de internationale rechtsorde verwerpt, is slecht geplaatst om dat aan anderen te verwijten.

Ten tweede zou het regime van Saddam Hoessein gevaarlijk zijn omdat het massavernietigingswapens zou produceren of bezitten. Irak wordt al meer dan tien jaar met de meest gesofisticeerde apparatuur scherp in de gaten gehouden door de Verenigde Staten. En toch slagen die er niet in om doorslaggevend bewijsmateriaal aan te brengen voor de productie van massavernietigingswapens. Bovendien hebben de wapeninspecteurs tot op heden geen enkel spoor van die wapens gevonden. Is het dan zo onwaarschijnlijk dat Irak die wapens op dit ogenblik niet of niet meer bezit? De jarenlange boycot van Irak heeft dat land op de rand van de onderontwikkeling gebracht. De bevolking leed – én lijdt – bittere armoede. In grote gedeelten van Irak heerste er een vliegverbod voor de Iraakse luchtmacht en kon het leger niet optreden. Is zo 'n land dan werkelijk zo gevaarlijk? Wij zijn er niet van overtuigd; al blijft het natuurlijk wel zo dat ook het regime van Hoessein geen vrij spel mag krijgen. Maar de boycotmaatregelen (gedeeltelijke demilitarisering van het land, strikte invoerbepalingen op tal van producten, wapeninspecteurs) volstonden ruimschoots om het gevaar dat Irak zou kunnen opleveren, in te dijken. Ook de strijd tegen het moslimterrorisme kan onzes inziens niet worden gebruikt als argument. Er liggen geen bewijzen voor dat Irak het moslimfundamentalisme daadwerkelijk zou steunen. Deze bewijzen zijn er wel tegen de Amerikaanse bondgenoot Saoedi-Arabië, maar daar zwijgen de Verenigde Staten als vermoord over. Een conflict met dat land zou wel eens heel nare gevolgen kunnen hebben voor de Amerikaanse oliebelangen in het Midden-Oosten. En daar knelt allicht het schoentje. Als Irak een VS-vriendelijk regime krijgt, controleren de Verenigde Staten immers het overgrote deel van de wereldolieproductie.

Een oorlog om puur economische belangen is immoreel. De Verenigde Staten kunnen wel voorhouden dat hun precisiebombardementen enkel

militaire doeleinden raken, de waarheid is anders, zoals nu elke dag blijkt. Een propere oorlog bestaat immers niet. Steeds vallen er massaal burger-slachtoffers. Dat was zo in de eerste Golfoorlog, in de oorlogen in ex-Joegoslavië en dat is nu niet anders.

De Europese landen moeten dringend hun relatie met de Verenigde Staten herzien. Vóór de val van het communisme bestond er als het ware een natuurlijk bondgenootschap tussen de VS en West-Europa. Dat bondgenootschap was een garantie voor onze vrijheid. De situatie is momenteel echter volkomen gewijzigd. De dreiging uit de vroegere Oostbloklanden is weggevallen en de Verenigde Staten gedragen zich thans niet langer als dé vaandeldrager van de vrijheid in de wereld. Wel in tegendeel. De Verenigde Staten ontpoppen zich als een agressieve dictatoriale mogendheid die aan elk land desnoods met oorlog(sdreiging) haar wil tracht op te dringen. Zij keren zich echter niet alleen tegen de zogenaamde 'schurkenstaten'. Ook de Europese Unie krijgt te maken met de dictaten van Washington. In Europa is niemand scheutig op een Turkse toetreding. Uncle Sam heeft dit echter bevolen, en dus is de mening van de Europeanen van geen tel: Turkije moet en zal toetreden tot de Europese Unie. Althans als Europa niet de moed heeft om zich anders op te stellen dan als de 53ste staat van de Verenigde Staten.

Die Verenigde Staten zijn onder president Bush een gevaar voor de vrede en een bedreiging voor het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren.

REACTIE OP HET ONTSLAG VAN LIONEL VANDENBERGHE

Sedert geruime stelde de heer Lionel Vandenberghe de Vlaamse Beweging in het algemeen en de IJzerbedevaart in het bijzonder gelijk met zijn persoonlijke partijpolitieke opvatting (Spirit). Mede hierdoor heeft de IJzerbedevaart haar betekenis verloren als niet-partijpolitieke Vlaamsnationale manifestatie. Met zijn ontslag als voorzitter van het IJzerbedevaartcomité en zijn overstap naar de partijpolitiek heeft hij alvast voor duidelijkheid gekozen.

De vzw IJzerwake blijft bereid tot een gesprek met een IJzerbedevaartcomité dat zijn rol als vertolker van het originele IJzertestament wenst te vervullen. Het ontslag van Vandenberghe, schept hiertoe een mogelijkheid.

ADRESSENBEHEER

Uw naam of adres werd verkeerd vermeld?

U ontvangt in uw gezin het blad meerdere malen?

Verbeteringen op de schrijfwijze van namen en adressen zijn steeds welkom via het secretariaat of adressen@ijzerwake.org.

Wenst u geen briefwisseling van IJzerwake meer te ontvangen?

Dan kunt u dat melden via het secretariaat of adressen@ijzerwake.org. Uw gegevens worden dan geschrapt.

Personen die het IJzerwakemanifest reeds ondertekenden,

maar nog geen steunend lid zijn van de vzw IJzerwake en dit alsnog willen worden, dienen geen nieuwe bon in te zenden, maar hoeven enkel hun jaarlijkse bijdrage van minimum 5 euro over te maken op bankrekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake.

Personen die zich reeds via de webstek opgaven als kandi-daat-medewerker,

hoeven dit niet meer op te geven via de bijgevoegde bon, behalve als ze zich voor een specifieke taak willen opgeven.

IJZERWAKE

Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest!

Gelieve deze bon met drukletters in te vullen.

Familienaam en voornaam:

Functie in een vereniging (facultatief):

Straat, huis- en busnr.:

Postcode en woonplaats:

E-postadres:

Telefoon: Fax:

GSM:

Datum:

Handtekening:

- ☐ Onderschrijft het IJzerwakemanifest, maar wenst (nog) geen lid te worden.
- ☐ Onderschrijft het IJzerwakemanifest, wenst geen lid te worden, maar wel financieel te steunen op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake.
- ☐ Onderschrijft het IJzerwakemanifest, wenst steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro voor het lidgeld 2003 overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake.
- ☐ Mijn naam mag als ondertekenaar van dit manifest worden gepubliceerd.

Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

ZELFBESTUUR - NOOIT MEER OORLOG - GODSVREDE



IJZERWAKE

IJZERWAKE

INVULBON VOOR KANDIDAAT-MEDEWERKERS

Gelieve deze bon met drukletters in te vullen.

Familienaam en voornaam:

Functie in een vereniging (facultatief):

Straat, huis- en busnr.:

Postcode en woonplaats:

E-postadres:

Telefoon: Fax:

GSM:

Wenst mee te werken aan het welslagen van de IJzerwake en heeft voor de volgende taken interesse:

- ☐ plaatselijk coördinator propaganda
- ☐ organisator van een bus naar de IJzerwake
- ☐ logistiek medewerker
- ☐ artistiek medewerker
- ☐ technisch/logistiek medewerker (vaardigheden:)
- ☐ medewerker programmawerkgroep
- ☐ medewerker verzendingsdienst (bij voorkeur in het Antwerpse)
- ☐ redactioneel medewerker publicaties/webstek
- ☐ wil propaganda maken door het IJzerwakemanifest te verspreiden
- ☐ wil een affiche voor de IJzerwake aan zijn raam ophangen
- ☐ wil ... affiches om te verspreiden
- ☐ ...

Gelieve deze invulbon voor kandidaat-medewerkers ingevuld terug te zenden naar vzw IJzerwake, Grote Steenweg 426, 2600 Berchem (Antwerpen) of u met uw gegevens en uw voorkeur aan te melden via secretariaat@ijzerwake.org. Reacties via e-post worden vanzelfsprekend sneller opgevolgd.